

Til

**DBU / Fodboldlandsholdet og TV2-Sporten**

En idé til reportager og fodboldaktiviteter i Knysna, Sydafrika fra

**En gruppe Sydafrika-rejsende v/ Birgit Søndergaard & Per Drustrup Larsen**

## To verdener - samme udsigt (og dog)



Med denne overskrift vil vi gerne præsentere Landsholdet/DBU og TV2-Sporten for en oplagt idé til reportager og initiativer i forbindelse landsholdets ophold i Knysna i Sydafrika ved FIFA World Cup.

Ideerne beskrives til sidst i brevet, men først får I lidt om baggrunden.

### **Welcome to Knysna. The proud host town to Denmark**



Et skilt med denne tekst står ved indkørslen til byen, hvis navn i øvrigt udtales noget i retningen af *Naisna*. Det opdagede vi, da vi med gode venner var på rundtur i Sydafrika februar 2010 – en tur vi kom hjem fra for kun 14 dage siden.

Der opdagede vi igen, at World Cup fylder meget i Sydafrika – især i de byer, hvor der spilles kampe, og f.eks. i Knysna, hvor landsholdene fra Danmark og Frankrig bor. Her ved man udmærket, at Danmarks landshold skal bo i byen!

Da vi bestilte vores rundtur, var det ikke afgjort, hvor Danmark evt. skulle bo, så det var et tilfælde, at vi på vores næsten 3-ugers tur kom til at bo 2 nætter i Knysna. Det var en stor fornøjelse at opleve byen, der ligger smukt placeret ved en lagune med en smal åbning ud mod Det Indiske Ocean og omgivet af højdetrug med oprindelige skove.

På et af højdetrugene udenfor og over byen ligger det hotel, det danske landshold skal bo på, og det er bare et lækkert hotel af høj klasse. Vi boede ikke på hotellet, men vi besøgte det og kan kun sige tillykke med den fine indkvartering.

På et andet højdetrug kun ganske kort derfra, men på den anden side af nogle dale og naturområder ligger byens township opdelt i kvarterer og med boliger af forskellige kvaliteter. I denne bydel er der ca. 15.000 beboere, og i området er der både skoler, butikker og bibliotek. Ligesom i andre townships ved alle sydafrikanske byer bor de fattigste sorte beboere i området her, og når man kører forbi dem i sin udlejningsbil, kan de godt virke ganske trøstesløse og umenneskelige.

Virkeligheden er dog en anden, viste det sig, da en gruppe fra gruppe af rejsende besøgte det lokale township i Knysna på en guidet tur organiseret af to lokale beboere – en kvinde bosat byen, Penny, og en bosat i Knysnas township, Ella.

De to har sammen lavet projektet Emzini Tours, der arrangerer besøg i Knysnas township, og det gør de for både at informere om vilkårene i dette township som et eksempel på andre townships i hele Sydafrika og for også at bidrage til udviklingen af vilkårene i området. (Se vedhæftede dokument fra deres hjemmeside.)

Det var et fantastisk spændende besøg, der gav deltagerne et utroligt indblik i den del af det sydafrikanske samfund, og det gav samtidig mulighed for at møde nogle engagerede og søde mennesker.



Her er Ella under vores besøg sammen med en gruppe børn og unge.

Hun er en stor og engageret personlighed, der med dette projekt og andre, hun også er aktiv i, er et unikt aktiv for hele township, hvor hun er kendt og respekteret for sit arbejde for fællesskabet.

## Kontakt:

Emzini Tours - [www.emzinitours.co.za](http://www.emzinitours.co.za)

E-mail: [pennyp@mega.co.za](mailto:pennyp@mega.co.za)

Mobil: +27 (0) 82 338 6289



I Knysnas township er fodbold en af de store interesser og aktiviteter, og området har sit eget lille fodboldstadion.

Fodbold – soccer - er nemlig en stor sport i Sydafrika, og med World Cup er den blevet endnu større.

Med det danske fodboldlandshold bosat i Knysna er det oplagt at kombinere fodbold-interesserede fra de 2 lande og samtidig informere om forholdene i Knysna / Sydafrika.

## Forslag og ideer

Med vinklen fra overskriften i begyndelsen *To verdener – samme udsigt (og dog)* vil der med referencer til både den fysiske udsigt ud over lagunen og havet og til de kontrastfyldte fremtidsudsigter for landsholdet og de lokale beboere være både godt TV og gode oplevelser for såvel landsholdet som beboerne i Knysnas township. Både relevante, gribende og nærværende initiativer!

Vi vil foreslå flere samtidige og koordinerede aktiviteter som f.eks. disse, men der er også andre gode og oplagte muligheder:

1: TV-reportage om byen landsholdet bor i – både som turistmål og om kontrasterne som eksempel på hele det sydafrikanske samfund. Herunder bør der selvfølgelig være en reportage om projektet Emzini Tours drevet af Penny og Ella.

2: Et besøg i township af det danske fodboldlandshold og evt. en mindre kamp mod det lokale hold på deres stadion. Det var suverænt det største ønske fra børnene og fra Ella og Penny, da de hørte, vi var fra Danmark! Det snakkede de meget om, og har også mailet om det, siden vi kom hjem. Det møde vil være en fantastisk oplevelse både børnene og for landsholdet – og det vil også blive rigtigt godt TV – og alle parter Landsholdet og TV vil være med til at gøre en forskel. Skulle der også kunne blive nogle fodbolde ud af det til ungerne, vil det være fornemt. Kontakt os meget gerne for en snak og for flere oplysninger.

Med mange venlige og forventningsfulde hilsner  
på rejsegruppens vegne



Birgit Søndergaard & Per Drustrup Larsen  
Buurholtvej 47, 9700 Brønderslev  
E-mail: [birgit@drustrup.dk](mailto:birgit@drustrup.dk)  
Telefon: 9881 1453  
Mobil: 3013 1453 eller 2826 1453